

Kabouter- kerstspeurtocht



Kabouter-kerstspeurtocht

Wat ontzettend leuk dat jullie mee doen aan deze kabouter-kerstspeurtocht! Willem Jan Diederik, onze kerstkabouter heeft jullie hulp nodig! Willem Jan Diederik is namelijk al zijn vriendjes en vriendinnetjes kwijt. Helpen jullie mee met zoeken?

Voordat je begint, lees alvast de vragen door. Startpunt is bij de zandweg aan de Kroezenboomweg. Houdt de bingo kaart bij het startpunt klaar. En probeer tussendoor ook de overige opdrachten te maken.

Let op: alle opdrachten zijn uit te voeren vanaf het wandelpad. Blijf dus op het pad en laat geen rommel achter in de natuur!

Het allerbelangrijkste, maak er een gezellige tocht van!

De vragen zijn vrij in te vullen en meerdere antwoorden zijn mogelijk. Je hoeft de antwoorden niet in te leveren. Maar vergeet niet een foto te maken met Willem Jan Diederik en deze te appen naar het Oranje Comité Rossum (**06-22082002**). Misschien winnen jullie wel een hele leuke prijs!

Veel plezier namens het Oranje Comité Rossum.



Opdracht 1: Sterrenopdracht

Door het hele bos (zichtbaar vanaf het wandelpad), hangen sterren met daarop een letter. Verzamel alle letters. Welk woord / zin kun je hiervan maken?

Verzamelde letters:

Antwoord:

Opdracht 2: Ik zie ik zie... KERSTBALLEN

Door het hele bos (zichtbaar vanaf het wandelpad), hangen verschillende kerstballen. Welke kleuren kerstballen heb je allemaal gezien?

Antwoord:

Opdracht 3: BINGOOOOOOOOOOO

Dit spel kun je met z'n vieren spelen. Geef iedereen een bingokaart uit de bijlage. Kom je onderweg één van de afbeeldingen tegen? Streep deze dan door. De letters van het woord KERST mag je meteen al doorstrepen; dat schiet al lekker op! Wie heeft als eerste alle plaatjes van een liggende rij gevonden? En wie van een staande rij? En daarna alle plaatjes van de hele kaart?

De bingokaarten zijn te vinden in bijlage 1. Houdt deze bij het startpunt al klaar.

Opdracht 4: Foto-opdracht

Willem Jan Diederik, onze kerstkabouter, staat in het midden van het bos bij het huisje op jullie te wachten. Er staan stoeltjes klaar om hem te vertellen welke vriendjes en vriendinnetjes je allemaal al hebt gevonden.

Maar het liefst wil Willem Jan Diederik met jullie op de foto. Dus maak een leuke, maffe, gekke foto en app deze naar **06-22082002**. Hebben jullie de leukste foto, dan winnen jullie misschien wel een prijs!

Uiteraard mogen jullie de foto ook op Facebook plaatsen en het Oranje Comité Rossum taggen.

Opdracht 5: Wat heeft de kabouter?

Er staan heel veel verschillende kabouters in het bos. Kun jij vertellen wat ze allemaal in de hand hebben?

Antwoorden:.....
.....
.....
.....
.....

Opdracht 6: Vragenronde

Hieronder staan diverse algemene vragen over kabouters/winter/kerst

A) Waarom lachen kabouters als ze voetballen?

Antwoord:

B) Het is winter, maar waaraan kun je dit zien? Weet jij het? Roep bij de volgende zinnen JA of NEE: Ja als het bij de winter hoort en NEE als het niet bij de winter hoort.

- In de winter is het heel warm
- Sneeuw hoort bij de winter
- Alle dieren in het bos zijn wakker in de winter
- Er hangen geen blaadjes meer aan de meeste bomen

C) Wat kun je allemaal in een kerstboom hangen?

Antwoord:

D) Hoe maak je een leuke kerst?

Antwoord:

E) Sinterklaas gaat over het dak met een paard, maar de kerstman vliegt door de lucht met...?

Antwoord:



Bijlage 1: Bingo kaarten





Bijlage 2: Wist je dat een kabouter.....

- Een heel klein mensje is.
- Heel oud kan worden: wel 400 jaar oud. Met dieren en mensen kunnen kabouters het goed vinden, maar zij zijn erg verlegen, net zoals bijvoorbeeld elfjes.
- In een huisje onder de bomen woont?
- Ervan houdt om op een paddenstoel te zitten?
- Vaak stevig is en een volle, witte baard en snor heeft. Een kaboutermeisje natuurlijk niet!
- Veel vrienden heeft, waaronder Kabouter Plop, Klus, Lui, Kwebbel, Smul, Smal en zijn nichtje Felle. Samen beleven ze de gekste avonturen het grote Kabouterbos.
- Ook wel een aardmannetje, alverman, dwerg, gnoom, kobold of werkgeest wordt genoemd.
- “Historisch gezien altijd beschouwd wordt als gelukbrenger. In meer spirituele tijden werd gedacht dat ze je huis, eigendom, vee of gewassen beschermden, door erover te waken dat dieven en ongedierte geen ravage aanrichtten”
- Eigenlijk helemaal niet bestaat! Het zijn fantasiefiguren, dat zijn dingen die niet bestaan maar verzonnen zijn.



Bijlage 3: Kleurplaat



©LOOK@T BV

